

Zondag 8 oktober 2023 – 10.00 uur
3^e zondag van de herfst

liturgische kleur is groen

Thema: 'Het licht brengt goedheid voort'

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

| | |
|------------|---------------------|
| voorganger | ds. Joyce Ronday |
| lector | Nienke Broekroelofs |
| organist | Hans Okkerse |
| ouderling | Rob Landman |
| diaken | Willemien de Mol |
| koster | Peter de Jong |

Uw gaven worden gevraagd voor

- 1. Noodhulp Noord Afrika van Kerk in Actie**
- 2. Wijkkerk**
- 3. Toekomst van de kerk**

| | |
|---------------|----------------------|
| ☺ Nevendienst | Annemarie van de Weg |
| ☺ Crèche | Eva Naaktgeboren |

Bij de dienst

Zondag 8 oktober staat 'goedheid' centraal, in een dienst met als thema 'Het licht brengt goedheid voort'. We zullen nadenken over de goedheid van God, en hoe het geloof en vertrouwen in die God ons mag inspireren tot het goede. Er zijn meerdere brieven in het Nieuwe Testament waarin goedheid wordt verbonden aan het christelijke leven. Maar spreken over het goede kan een riskante exercitie zijn. Want je kunt ook mensen uitsluiten, omdat ze het in jouw ogen niet goed doen. Hoe verhoudt 'goedheid' zich tot christen-zijn? *Ds. Joyce Ronday*

Diaconale collecte: Noodhulp Noord Afrika

Noord-Afrika is door 2 natuurrampen hard getroffen namelijk de aardbeving in Marokko en de allesverwoestend storm in Libië. In beide landen zijn steden en dorpen weggevaagd. Vele duizenden mensen zijn gedood en er worden non velen gemist. Kerk in Actie helpt wereldwijd mensen in nood en nu ook in Noord Afrika. We helpen nu mee aan noodhulp in de vorm van voedselpakketten, medische hulp en onderdak. Omdat de waterleidingen kapot zijn, is er dringend behoefte aan water. Geef voor deze slachtoffers in deze zwaar getroffen landen.

ORDE VAN DIENST

Woord van welkom

Inleidend orgelspel: Max Reger - koraalvoorspel over
'Meinem Jesum laß ich nicht' Opus 67, nr. 26.

-VAN BUITEN NAAR BINNEN-

- De gemeente gaat staan –

Stil gebed

Aanvangslied **Lied 122: 1 en 3**

Bemoediging en groet

Drempelgebed, **afgesloten met lied 277**

- De gemeente gaat zitten –

Inleiding

Kyriegebed

Glorialied **Lied 136: 1, 8, 12 en 13**

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied “Wij gaan voor even uit elkaar”

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst –

DE SCHRIFT

Gebed bij de opening van de bijbel

Eerste lezing Sirach 17:17-24

Lied hierbij **Lied 650: 1 en 2**

Tweede lezing Efeziërs 5:8-14

Lied hierbij **Lied 650: 6 en 7**

Uitleg en verkondiging

Kort orgelspel

Lied in antwoord **Lied 612**

- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst -

GEBEDEN EN GAVEN

Berichten vanuit de gemeente

Toelichting op de gaven en inzameling

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

-VAN BINNEN NAAR BUITEN-

- De gemeente gaat staan –

Slotlied **Lied 863**

Heenzending en zegen

Gezongen antwoord: Amen, amen, amen.

Orgelspel

Collecte noodhulp Noord Afrika

Scan de QR code en maak uw bijdrage over
U kunt ook gebruik maken van de kerk app of uw bijdrage
geven in de collectezakken



Dankdag 2023.

Om te beginnen 3 data om te noteren: 1, 4 en 5 november 2023.

1 november - Weet u van harte uitgenodigd deel te nemen aan de duurzame maaltijd in de Wilhelminakerk met aansluitend een vesper. Om 18.00 beginnen we met het verorberen van een duurzame maaltijd in een zaal van de Wilhelminakerk. Op de avond "God in de supermarkt" hebben we al wat ideeën opgedaan. Er staat een offerblok op één van de tafels om de kosten te bestrijden. Wat overblijft is bestemd voor het diaconale project (Bangladesh en Ethiopië) Om 19.30 begint de door de diaconie voorbereide vesper. Voorganger Evelien Plaisier Vanaf 15 oktober 2023 ligt er een intekenlijst in de hal van de Wilhelminakerk om in te schrijven voor de maaltijd. Opgeven kan al voor die datum via de mail of telefoon bij diaken Annet de Vries. (info via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl)

4 november 2023 van 10.00-12.00 zamelen we producten in om dankdag delend te vieren. De droge producten kunnen op 1 november al meegebracht worden. Bij voorbeeld koffie, thee, koekrepen en losse suiker. Fruit en kort houdbare artikelen het liefst op zaterdag 4 november. We zijn ieder jaar weer verrast door alle heerlijke producten. De diakenen vullen bakjes, zakjes en kratten voor de diverse mensen en instellingen.

Zondag 5 november na de Dankdagdienst brengen we de goede gaven (zo nodig met hulp van gemeenteleden) naar de diverse adressen.

Namens de diakenen *Annet de Vries-Koppe*

Adoptie pianotoets(en)

Zoals u weet hebben we in de Wil sinds een paar weken een prachtige vleugel staan. Voor de bekostiging ervan is er nog een bedrag van 3.000 euro nodig. Wilt u meedoen om een of meer toetsen te 'adopteren'? Witte toetsen kunnen geadopteerd worden voor 50 euro en de zwarte toetsen voor 25 euro. Wanneer dat lukt hebben we de ontbrekende 3.000 euro zo bij elkaar.

Er is een leeg houten bord met een pianoklavier gemaakt. Telkens als er een toets geadopteerd is, zal het er op het klavier een toets worden aangebracht. Zo hopen we dat het hele klavier gevuld wordt met toetsen. Het bord is in de kerk aanwezig, zodat iedereen kan zien hoe het gaat met de adoptie van de toetsen.

Voor het doneren kunt u het geld overmaken naar de wijkkas van de Wilhelminakerk NL10INGB0001893765 o.v.v. adoptie pianotoets vleugel.

Hartelijk dank voor uw donatie!

Ronald van der Schelde, Hans Okkerse, Hans van de Weg en Rinald van der Wal



Van de pastoraal werker

A.s. woensdag om 14.00 uur hopen we weer bij elkaar te komen als Bijbelkring. Deze keer gaat het over de opstandigheid tegen God, van het volk Israël, in het boek Exodus. Het is een interessant thema dat bij de meeste gelovigen ook wel eens voorkomt. Hopelijk wordt het een goede samenkomst.

Verder zie ik uit naar de bijeenkomst van de contactpersonen, a.s. dinsdag. Mochten er nog mensen zijn die een bezoek wensen, dan hoor ik het uiteraard graag.

Ester van Dijk

Maaltijd alleengaanden 55+

Afgelopen vrijdag – 29 september - hebben we met 34 personen weer van een heerlijke maaltijd genoten, ditmaal pompoensoep, huzaren- en vissalade. Als toetje hadden we dit



keer koffie of thee met een zelf bereide bokkenpoot. Deze bokkenpoot was niet door de kooksters gemaakt, maar door een tiener uit onze gemeente: Mila van der Schelde. Namens iedereen: Heel hartelijk bedankt, wij hebben ervan gesmuld.

Namens de kooksters Anneke, Margreet, Maja en Dicky, *Anneke van Bleek*



P.S. Hoort u tot de doelgroep en wilt u een keer mee-eten? Laat het ons weten, 27 oktober is de volgende maaltijd.

Studiekring Drewermann Dordrecht 2023-2024

Dit komende seizoen zal er, bij voldoende belangstelling, een studiekekring starten die zich zal focussen op het werk van één van de belangrijkste Europese Theologen: Eugen Drewermann. Hieronder wordt deze theoloog nog iets nader toegelicht.

Drewermann heeft een enorme lijst aan publicaties, waarvan slechts een deel is vertaald in het Nederlands. Die vertalingen betreffen met name Bijbelexegese en meditaties, maar zijn werk gaat veel verder dan dat en betreft meerdere wetenschappelijke gebieden maar ook de uitleg van sprookjes en mythen en wat al niet meer. Zes jaar geleden publiceerde hij drie dikke boeken over Kapital&Christentum en nog dit voorjaar verscheen deel 3 van een serie getiteld 'Richtet Nicht' en een boek getiteld: "Nur durch Frieden bewahren wir uns selber", Die Bergpredigt als Zeitenwende". Dit laatste boek wordt nu vertaald en zal hopelijk volgend jaar in onze boekhandels beschikbaar komen.

In een zestal bijeenkomsten zullen we dit seizoen werk van Drewermann lezen, bestuderen en samen bespreken. Omdat het Duits van Drewermann, zoals van wel meer grote Duitse denkers, heel lastig is om te lezen, beperken wij ons tot vertalingen, tot exegetisch werk en meditaties, waarin het zal gaan over het vinden van God, over de boodschap van Jezus van Nazareth en de actualiteit daarvan en over het vinden van onszelf. Om het ook nog enigszins actueel te maken heb ik ervoor gekozen om teksten te zoeken die gaan over Bijbellezingen die dit komende kerkelijke jaar aan de orde gaan komen. Het gemeenschappelijke Bijbelleesrooster (zie hieronder) gaat voor het komende kerkelijke jaar uit van o.a. het evangelie van Marcus, en het commentaar dat Drewermann hierover schreef is 3 jaar geleden in

een Nederlandse vertaling uitgekomen. Van werk dat nog niet in het Nederlands is verschenen zal een bruikbare vertaling beschikbaar komen voor de studiegroep. Zie hier een overzicht van data waarop we zullen samenkomen (in de Wilhelminakerk, Blekersdijk) met bijbehorende gegevens. Na opgave krijgen de deelnemers meer informatie.

Studiegroep Drewermann Dordrecht 2023-2024

| Datum studiegroep | Aandacht voor zondag in kerkelijk jaar | Gemeenschappelijk leesrooster voor die datum |
|-------------------|--|--|
| Dinsdag 21 nov | 7 Januari 1 ^e na Epifanie | OT: Jesaja 55:1-11 Evangelie: Marc 1: 1-11 |
| Dinsdag 9 jan 24 | 11 februari 6 ^e na Epifanie | OT: 2 Kon 5 Evangelie: Marc 1:40-45 |
| Dinsdag 13 febr | 25 februari 2 ^e zondag 40-dagen | OT: 1 Kon 19:9-18 Evangelie: Marc 9:2-10 |
| Dinsdag 24 mrt | 28 april 5 ^e zondag van Pasen | OT: Deut 4:32-40 Evangelie: Johannes 15:1-8 |
| Dinsdag 9 apr | 30 juni 2 ^e van de zomer | OT: Jes 3:25-4:6 Evangelie: Marc 5:22-43 Of (alternatief): Hand 11:19-26 |
| Dinsdag 7 mei | 7 juli 3 ^e van de zomer | OT: Ezechiël 2:1-7 Evangelie: Marc 6:1-6 |



Extra achtergrondinformatie:

Eigen Drewermann

Eigen Drewermann is één van de belangrijkste Europese Theologen, en in Nederland zeker niet onbekend. 82 jaar is deze ex-priester nu en nog altijd erg bevolgen. Stevo Akkerman interviewde deze denker in het dagblad Trouw (22 april) en opende zijn artikel met: "Als priester werd Eugen Drewermann geacht de zonden van mensen te veroordelen, toen bleek dat hij dat niet kon, kwam hij in problemen met de kerk. 'Het grondprobleem van ons mensen is angst.'" Zijn leven lang heeft deze originele denker zich vervolgens ingezet om mensen te bevrijden van die angst vanuit de allesoverheersende gedachte dat God niet de angst, maar de goedheid en de menselijke vrijheid wil.

Twee herinneringen hebben zijn denken bepaald: de eerste is zijn ervaring als jonge jongen in een Duitsland dat werd gebombardeerd als gevolg van de wandaden van de Nazi's. Het heeft hem nooit meer losgelaten: hoe komen mensen zover dat ze elkaar vernietigen? Vervolgens heeft ook het werk van Albert Schweitzer een diepe indruk op hem gemaakt toen hij een jaar op 14, 15 was. Het heeft hem de ogen geopend voor de waarden van pacifisme en ecologie.

Hij studeerde theologie en filosofie, werd priester, en ging zich ook bezighouden met psychoanalyse. Uiteindelijk kon hij er niet omheen dat er een spanningsveld zit tussen de autoriteit van de kerk en de boodschap van Jezus. Het bracht hem in conflict met de kerk en de paus heeft hem op enig moment zijn functies afgenomen en uit het ambt van priester gezet. Het heeft hem er niet van weerhouden om zijn werk verder uit te breiden, vanuit de gedachte dat religie verbonden is met het innerlijk van de mens. Zo komt hij ertoe om de verhalen uit de wereld van Oude en Nieuwe Testament te beschrijven als verhalen over de 'inwijding van de menselijke ziel'. Voor hem is theologie niet de bespreking van objectieve waarheden, nee: het is poëzie, het zijn symbolen die mensen uitnodigen om zichzelf en elkaar in het licht van een liefhebbende God te zien.

Het gemeenschappelijke leesrooster / de Studiekring Drewermann Dordrecht

Het gemeenschappelijke leesrooster, zoals dat o.a. is opgenomen in het dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland, is gebaseerd op verschillende bronnen.

Oorspronkelijk was het een eenjarig rooster (zie ook nu nog in het dienstboek het Evangelisch-Lutherse leesrooster), maar 'ons' rooster is een driejarig rooster waarin voor elke zon- en feestdag drie lezingen zijn opgenomen: Oude testament, epistel (brieven) en evangelie. In elk jaar A wordt Matteus gelezen, in het B-jaar Marcus en in elk C-jaar Lukas. De evangelist Johannes komt vooral aan het woord in de kerst- en paastijd elk jaar. Als alternatief geeft het gemeenschappelijk leesrooster in verschillende jaren ook alternatieve lezingen, meestal doorgaande lezingen uit een Bijbelboek dat in de drie standaardjaren niet (veel) aan de orde komt.

Komend kerkelijk jaar (dat start op de eerste Advent van 2023) is een zogenaamd 'B-jaar', waarin dus het evangelie van Marcus leidend is. Als alternatief wordt de lezing van 'Filippenzen' in de adventsperiode aangeboden, Jeremia en Klaagliederen in de veertigdagentijd en 'Handelingen' vanaf hemelvaart.

In de meeste kerken in PKN-kerken van Dordrecht wordt het gemeenschappelijke leesrooster wel aanbevolen maar niet dwingend voorgeschreven, behalve dan misschien als er sprake is van een project, zoals dat kan met Advent en de veertigdagentijd. Voor de studiekring heb ik lezingen uitgekozen op enkele zondagen dat ik zelf ook zal voorgaan, ergens in Dordrecht of in de regio. Omdat ik nog niet weet of de kerken, waar ik dan ben uitgenodigd, de alternatieve lezing als voorkeur hanteren, staat nog niet voor alle bijeenkomsten de tekst helemaal vast.

Arend Noordam



Bij de dienst in de Petruskapel

We lezen in de Petruskapel deze zondag Richteren 6, het verhaal over de roeping van Gideon. Ik gebruik de oude benaming, omdat de mensen die hier optreden namens de Here God het volk niet (be)rechten. Ze spreken geen oordeel uit, want dat is alleen aan God. Wat ze wel doen is het volk vertellen wat Gods wil is met de mens, en wat zijn wil is voor mensen onder elkaar. Zij geven het volk dus richting. Dat wordt vaak 'wet' genoemd, maar die betekenis heeft het ook in het Jodendom niet. Het zijn aanwijzingen voor het leven, met elkaar en met God. En nergens staat een sanctie, dat is iets dat de mens zelf invult. *Aanwijzingen voor het goede leven, met God en met elkaar*, dat is de feitelijke betekenis. Wanneer we allemaal zo zouden leven als de Bijbel ons aanbeveelt, dan was het koninkrijk al aangebroken in onze tijd. Het is mede de reden dat de Joden een feest vieren dat *Vreugde der Wet* heet. Wij zullen daar deze zondag ook een tipje van mogen zien, en verder lezen we dus het verhaal van Gideon.

De Israëlieten zijn allang weer vergeten dat de Here hen bevrijd heeft van het kwaad dat in Jabin en Sisera gestalte kreeg (Richteren 4). Ze doen gewoon weer waar ze zelf zin in hebben, en dat is tegelijk 'wat kwaad is in de ogen van de Here'. Omdat ze niet Hem eren en dienen maar de afgoden, die meer schittering geven en hanteerbaarder zijn. En wie buiten God leeft roept als vanzelf het kwaad over zich af. Nu zijn het de Midianieten die het volk onderdrukken en uitbuiten. Een woestijnvolk op grote kamelen. Het volk klaagt en leert ineens weer bidden. Dan is daar eerst een profeet, zeg maar: een dominee, die de mensen eraan herinnert dat ze zelf schuld zijn. Omdat ze de wereldse wijsheid boven de goddelijke wijsheid stelden. Omdat ze vreemd gingen met andere goden, zo noemt de Bijbel dat. Maar de Here biedt naast vermaning ook uitkomst. Hij stuurt een engel naar Gideon, want die moet richter worden over Israël. Het blijkt een jongen te zijn met heel veel twijfels, die begint met God de schuld te geven van de ellende waarin het volk verkeert. Zoals we allemaal geneigd zijn te doen, want wie onderzoekt nu zichzelf in dit leven? Het is toch vele malen gemakkelijker om alles altijd aan een ander te wijten? Bij Gideon komt het nog goed, dus er is hoop.

ds. J.W. Schellingerhout

De Zaaier

De kerkenraad wil u als gemeente na iedere kerkenraadsvergadering informeren via het informatieblad "De Zaaier". Afgelopen week is de Zaaier verzonden aan de abonnees en gepubliceerd in de app.

Als u gemeentelid bent van de gemeente Wilhelminakerk-Petruskapel dan kunt u De Zaaier per email ontvangen. U dient dan een email te sturen naar

drukkerij.wk.pk@gmail.com en wij zetten u op de verzendlijst voor De Zaaier. *Team drukkery, Boukje Nederlof, Anne Idzinga en Hester van Wingerden.*





Voedselbank

In oktober is het inzamelen van fruit in blik, gedroogde vruchten en noten.

Kerkelijke agenda

- Di 10 okt 14.00 u Contactpersonen ouderenpastoraat, Wilhelminakerk
19.30 u Singelkoor, Wilhelminakerk
Za 14 okt 20.00 u Wilcome, Sirkelslag, Wilhelminakerk
Zo 15 okt 10.00 u Wilhelminakerk – ds. Evelien Plaisier
Petruskapel – ds. Streefkerk

Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925

Petruskapel Plein 1940-1945 3313CV Dordrecht

predikant: ds. Evelien Plaisier

past. werker: mw. Ester van Dijk

scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,
tel. 078-6176387. e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com

kosterij: dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963. e-mail: anneidzinga@gmail.com

wijkkas WK: NL10INGB0001893765 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk

wijkkas PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkas PWG Petruskapel

digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

website: www.dewilhelminakerk.nl

kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com (vóór donderdag 19.00 uur)